





Folk i Rödesta, uppdaterad version

HANEGÅRDEN

Hanegårdarna är en förhållandevis välbärgad familj, centrerad kring bröderna *Peter, Sture, Bo* och *Egil Sturesson* som tidigare drev värdshuset Röda Hanen innan det fick slå igen. De har tidvis varit något kontroversiella personer i trakten. Värdshuset blev mycket populärt även bland de Furstliga och många muttrade om att Sturessonerna och deras familjer köpt sig gott anseende genom samarbete.

Ett obesläktat rykte, som ändå bidragit till att göra Hanegårdarna och deras släktingar suspekta i fleras ögon, är att de lär ha några droppar oknyttblod i sig – de ska visst ha några av de Underjordiska i släkten även om det lär långa tillbaka.

<p>†Peter Sturesson</p> <p>Peter Sturesson, den mellerste av de tre bröderna, var ålderman i Rödesta 1140-42 och en av de mest beryktade medlöparna i socknen. Han skodde sig öppet på de Furstligas närvaro och blev rejält impopulär i bygden, men han var en betydande och inflytelserik person i byn. Han var också delägare i värdshuset.</p> <p>Peter dog i en mystisk olycka vintern 1141-42. Den allmänna meningen är att han mördades av motståndskämpar.</p>	<p>Spelas inte på När vinden vände</p>		<p><i>(i den här kolumnen fanns tidigare kontaktuppgifter. Dessa har tagits bort nu)</i></p>
<p>Sture Sturesson</p> <p>Sture är den äldste av bröderna. Han drev Röda Hanen tillsammans med sin hustru Isa tills de fick slå igen häromåret. Sture är några och 40 och en född affärsman, som drar sig för att stöta sig med några lönsamma kunder.</p> <p>Sture var ute och reste en del i sin ungdom och berättar gärna historier om sina äventyr, t ex om svärdet han hittade i ett gammalt gravkummel.</p>	<p>Torbjörn Sjööar</p>		
<p>Isa i Hanegården</p> <p>Isa kom till byn som ung för 25 år sedan, gifte sig med Sture och har stannat där sedan dess. Hon är örtkunnig och kan få det mest avslagna öl att få bättre fart och inbringa mer pengar. Trevlig och tillmötesgående så länge det är till gagn för familjen. Om någon verkligen är sjuk och i behov av vård ställer hon upp utan frågor och utan att kräva något. Men kommer någon och gnäller över småkrämpor och struntsaker kan de väl få hjälp om de är beredda att betala för det.</p> <p>Isa gör vad som krävs för att hennes familj ska ha det bra och överleva kriget och ockupationen så smärtfritt som möjligt. Det betyder att hon</p>	<p>Jessica Ström</p>		

<p>mycket väl är beredd att både böja sig för övermakten om det krävs men samtidigt kämpa mot den om det är det som gagnar familjen bäst.</p>			
<p>Egil Sturesson Den yngste av bröderna var inte så involverad i skötandet av värdshuset tidigare. Han och Peter kom välkänt dåligt överens och han höll sig ofta borta från gården tills efter dennes död.</p>	<p>Henrik Hoffström</p>		
<p>Margareta Ulfsdotter Egils hustru. Hon kommer från grannbyn Råbro men har bott här sen de gifte sig för många år sedan. Margaretas syster Elsa försvann från bygden för en tio år sedan, något år före kriget.</p>	<p>Åsa Magnusson</p>		
<p>Vreda En äldre hjälpgumma. Hon är avlägset släkt med Margareta och flyttade in för inte så länge sedan efter att hennes torp brunnit ner. Hon är en smula virrig och minns inte alltid saker.</p>	<p>Pia Sällemark</p>		
<p>Johanna Eriksdotter Johanna kommer från Håva by från början men flydde när den brändes i början av kriget. Sedan dess har hon varit borta i många år men kom nyligen tillbaka och fick husrum hos Bo och Karna som kände hennes familj. Nu fungerar hon som hjälpreda och allt-i-allo vid Hanegården.</p>	<p>Carolina Kjell</p>		

Garmagården

En annan av de gamla familjerna i trakten. Garmagårdarna har sedan gammalt varit på kant med Hanegårdarna och under ockupationstiden hade de rykte om sig att ha upprorssympatier.

Roland i Garmagården var byns ålderman när kriget började. Han blev avrättad av de Furstliga under de första åren av ockupationen.

Botilda Jonsdotter

Bondmorän i Garmagården är i 45-årsåldern och änka två gånger om. Hennes förste make Roland dog i början av kriget och hon gifte om sig, men även den andre maken Vimar Torgötsson har dött sedan dess.

Botilda är oerhört kärleksfull mot döttrarna och har försökt hålla ihop familjen trots alla prövningar.

Botilda har gett sig av med sin yngsta dotter Anna till Råbro för att sätta henne i säkrare förvar hos släktingar där. Om hon inte dyker upp på lajvet är hon kvar där.

Kristina Hedenberg



Rosalind Rolandsdotter

Äldsta dotter till Roland och Botilda, ca 25. Tvillingsyster till Ingrid. Lämnade byn efter det misslyckade upproret 1142 och har inte bott här sedan dess. Det går en del olika rykten om vad hon sysslat med under tiden.

Karin Edman



Ingrid Rolandsdotter

Ingrid är Rosalinds tvillingsyster, men de är inte värst lika. Hon har stannat kvar på gården.

Anna Karlsson



Signe Rolandsdotter

Rolands och Botildas yngsta dotter, i 20-årsåldern.

Lena Ibsen



Hildfrid Vimarsdotter




En styvdotter till Botilda, dotter till hennes andre make Vimar Torgötsson från dennes första äktenskap.

Hildfrid, eller Hilde som hon kan kallas, sätter familjen och byn högt. Hon kan vara varm och vänlig men också snar till ilska; liksom flera andra i familjen hade hon ibland svårt att dölja sitt hat mot de Furstliga.





Malin Thorson



Torbjörn Vimarsson Yngre bror till Hildfrid.	Gabriel Rizopulos		
--	-------------------	---	--



Jägarfamiljen			
Ett jägarpar och deras barn har en liten gård i byn där de ägnar sig åt jakt, fiske och ett litet jordbruk för husbehov. De har fått ett något skamfilat rykte då de verkade samarbeta en del med de Furstliga under ockupationen; det har varit ont blod särskilt mellan dem och Äppelgården. Däremot har de blivit rätt goda vänner med den inflyttade talviska familjen.			
Esa Jägare Esa är några och 30 och verkar vara en hygglig typ, men hade ofta kontakt med furstens folk under ockupationen. Kanske var han bara rädd för att barnen skulle råka illa ut. Han förlorade visst några nära och kära i krigets inledning.	Kalle Burbeck		
Sot Esas fru. Hon kommer från grannbyn Vändom från början.	Moa J-Molitor		
#2-3 döttrar			
Ella Esas yngre syster. Ella är jägare liksom sin bror. En tyst och tillbakadragen person som oftast håller sig i skogen.	Frida Pihl		


Äppelgården En ganska omtyckt familj i byn: glada, trevliga, har alltid en hjälpande hand till övers, en tröstande kram eller lustigt skämt för att lätta upp stämningen. Vid sidan om jordbruket odlar familjen sedan gammalt äpplen, vilket gett gården dess namn. Under ockupationstiden verkar de ha hjälpt till med motståndet mot de Furstliga i det tysta, i det längsta utan att ställa sig öppet upproriska.			
Sofia i Äppelgården En änka på några och 40. Hennes make dödades i början av den Furstliga ockupationen, och hon, brodern och de vuxna barnen har bott kvar på gården. Sofia är pålitlig, varm och kärleksfull men kan vara avståndstagande mot män sedan makens död.	Mia Jormelius		
Starke Sofiasson Sofias son, några och 20. Har bott i byn hela sitt liv. Starke är snäll, trevlig och lätt att ha att göra med.	Adam Hansson		
Wera Sofias dotter har varit borta från byn i flera år; hon var läkekunnig och togs i de Furstligas tjänst som sjukvårdare – hur frivilligt det var går det olika historier om. I våras kom hon tillbaka i sällskap med sin make Eli; de kom med den Furstliga armé som förlades i provinsen men lyckades bli hemförlovade och startade en sorts läkarpraktik som var verksamma runt om i häradet. Fastän hon fortfarande formellt var i Furstens tjänst hjälpte hon de upproriska under våren bl a genom att smugla mediciner åt dem.	Anneli Hårdén		
Eli Örne Weras make som följde henne hem är inte härifrån; han är också läkare eller fältskär och verkar vara stadsbo.	Johan Ahlsten		

Skogvaktargården			
<p>Gården som förr kallades "Snickargården" bodde just byns snickare Torgrim Torgötsson i förr, men han förlorade gården och skickades bort för några år sedan. Den Furstlige ståthållaren tog gården i beslag och satte så småningom en ny förvaltare på den: en familj som invandrat från det Furstliga Talvala bortom Innanhavet.</p>			
<p>Vasti</p> <p>En talvisk bonde i 30-årsåldern, änkling men omgift. Han har en 12-årig son, Reike, från ett tidigare gifte.</p> <p>Vasti blev först insatt som en sorts gårdsfogde eller bryte på Snickargården. Sedan ett par år har han också haft förtroendeuppdraget som skogvaktare i området och haft ansvar för att övervaka jakt och viltvård. Han har också fått sköta en del uppgifter åt de Furstliga fogdarna, som att mäta upp hur mycket skatt varje hushåll kan erlægga i form av skogsvaror.</p>	<p>Stefan Kilbo</p>		
<p>Minna Levotytär</p> <p>Hustru till Vasti. En energisk och positiv person som pratar alldeles för mycket och allt för ofta inte kan hålla tyst om det hon borde. Kan vara rätt svartsjuk och kan ibland bli riktigt förbannad och utagerar det då gärna. Men är vanligtvis en trevlig kvinna som är rätt nöjd med livets lott.</p>	<p>Anna Mäler</p>		
<p>Irja Levotytär</p> <p>Yngre syster till Minna. En tystlåten flicka som fått lära sig skriva av mästern Johanna och nu hellre uttrycker sig i skrift än tal. Det är få talvi som kan skriva och Irja verkar se sin nya färdighet som något närmast magiskt.</p>	<p>Leonora Halvars</p>		
<p>Aino</p> <p>En talvisk kvinna som dök upp i byn förra året, tydligen en släkting till (Anna) och Irja. Hon flyttade in hos dem och har arbetat med diverse sysslor där sedan dess. Hon kom i sällskap med och är tydligen nära vän med Hildur Grimsdotter från Råbro, som ofta besöker familjen.</p>	<p>Maria Grenlund</p>		

Folk från övriga socknen

Råbro			
<p>Hildur Grimsdotter</p> <p>Hildur är 23 år och uppvuxen i Råbro. För några år sen lämnade hon trakten och var borta tills hon återvände förra vintern. Det är inte allmänt känt vad hon gjorde under frånvaron, men tydligen var hon i Österlandet. En kort tid efter att hon gav sig av dog hennes fästman Atle i feber. Hon kom tillbaka i sällskap med talvin Aino (se Skogvaktargården ovan). De två är nära vänner och hon har ofta besökt talvifamiljen i Rödesta, så också nu på lajvet.</p>	<p>Johanna Starck</p>		
<p>fFader Ulricus</p> <p>Sockenprästen i Råbro sedan många år höll en låg profil under det Furstliga styret, men det ryktades mycket om att han sympatiserade med motståndet. Under de sista månaderna var han också engagerad i upprorsverksamheten och hade nog varit den som varit socknens givne talesman, om han inte hade dödats av Furstliga soldater i striderna under den senaste veckan.</p>	<p>Spelas inte på <i>När vinden vände</i></p>		
<p>Fader Mathias</p> <p>En ung hjälppräst eller novis från Råbro som fungerade som fader Ulricus' biträde. Nu när denne är död är han den ende prästen bland de bofasta.</p>	<p>Dan Grönlund</p>		
Vändom			
<p>Sälla</p> <p>Sälla är syster till Sot, Esa jägares hustru, och var jägare hon också. Hon sårades i striderna vid den Furstliga ockupationen och man trodde ett tag att hon var död, men det har visat sig att hon överlevt och slutit sig till Drakfåglarna. Hon har hållit sig gömd för de flesta utom den närmaste familjen fram tills nyligen.</p>	<p>Åsa Nilsson</p>		

Håva			
<p>Håva by plundrades och ödelades när de första Furstliga trupperna kom till socknen. Byn byggdes efter några år upp på nytt; nyinflyttade från andra håll, även från Margholien, fick jordlotter att odla upp och bygga nya gårdar åt sig.</p>			
<p>Sissela Johansdotter</p> <p>En ung kvinna (numera) som lyckades fly från en av de byar som förstördes i början av kriget tillsammans med sin far Jon och sin syster; då var hon bara 13. Hon har inte synts till i trakten sedan dess, men kan tänkas dyka upp nu.</p>	<p>Malin Andersson</p>		
<p>Disa Johansdotter</p> <p>Sisselas äldre syster. Rymde med henne och fadern.</p>	<p>Åsa Ljusenius</p>		
<p>Arald Magnusson</p> <p>En då ung man från Håva som, såvitt någon visste, dödades eller flydde när byn ödelades. Två år senare dök han dock upp i trakten igen, då tydligen som spanare för kung Imrar. Sedan dess har han inte setts till här.</p>	<p>Alexander Rasmusson</p>		
<p>Disa Grimsdotter</p> <p>En annan Håvabo som borde vara i 30-årsåldern nu. Hon hade lämnat byn redan före kriget, för ca 10 år sedan, tydligen för att bli soldat. Hela hennes familj dödades när de Furstliga ödelade Håva.</p>	<p>Cajsa Lithell</p>		

Sättra		
<p>Sättra ödelades hösten 1139 som hämnd för att byborna fångat en Furstlig patrull i ett bakhåll under våren. Jorden brukades först av ditskeppade trälar, men så småningom skänktes eller såldes gårdar i byn till invandrade bönder och torpare från Margholien. Ett par avdankade Furstliga veteraner fick också gårdar i byn.</p>		
<p>Lars</p> <p>En våldsam ung man från Sättra, som lyckades fly när byn brändes i början av ockupationen. Han har inte synts till förrän han dök upp på nytt i år, tydligen i sällskap med margholiska motståndskämpar.</p>	<p>Kristoffer Lilja</p>	
<p>Viggil Björnsson</p> <p>Viggil och hans syster Hedda, som borde vara några och 30 nu, växte upp på Knutsgården i Sättra. De var båda kända som skickliga jägare.</p> <p>Viggil gav sig av från trakten ett par år innan kriget bröt ut. Det gick rykten om att han rest norrut till Margholien och sökt tjänst hos Fursten.</p> <p>I samma veva som den första Furstliga invasionen våren 1139 dök han upp igen – somliga säger t o m att han var med invasionsarmén som spejare men deserterade när de nådde hans hemby. Under sommaren hjälpte han till med motståndet men försvann när Sättra förstördes. Sedan dess har han inte hörts av – ingen vet om han dödades eller kom undan.</p>	<p>Emil Persson</p>	
<p>Hedda Björnsdotter</p> <p>Viggils äldre syster, liksom han en skicklig jägare. Hon var också med om det framgångsrika bakhållet i Sättra och försvann liksom Viggil när de Furstliga senare ödelade byn.</p>	<p>Ulrika Wiborgh</p>	

Ockupationsmakten

Råbro		
<p>Mäster Johanna Stäva</p> <p>Mäster Johanna har varit Furstens syningsman i Råbro under hela ockupationstiden, medan ståthållare, fogdar och soldater bytts ut betydligt oftare. Hon bodde på en gård i Råbro by och var en medelålders, förstående och hövlig dam som aldrig hörts höja rösten. Men de flesta lät inte lura sig av den blida fasaden – alla visste att hennes främsta uppgift var att ta upp skvaller och angiveri om subversiva tankar, ord och handlingar. Hon besökte regelbundet varje by och gård i socknen och talade med alla enskilt – även barnen, vid vissa tillfällen. Trots att man visste vad hon gick för var hon skrämmande skicklig på att locka och lura fram försägelser.</p> <p>Mäster Johanna flydde när upproret bröt ut och har inte hörts av.</p>	<p>Spelas inte på När vinden vände</p>	
<p>Jens Orre</p> <p>Furstens underfogde i Ortuna härad sedan några år. Han är tydligen från Eormenland från början. Herr Jens har haft en åtminstone på ytan godmodigare framtoning än den brutale Moritz Horn som styrde häradet de första åren, och det har varit känt på flera håll att han ibland låter sig mutas. Å andra sidan är han en beräknande figur som skaffat sig många hållhakar på folk, och när det behövts har han visat sig i stånd till lika stor grymhet som sina företrädare.</p>	<p>Spelas inte på När vinden vände</p>	
<p>Fru Brigitta Lejonklo</p> <p>Furstens ståthållare på Vidmarkshus sedan ett par år. Hon tillhör en av stormansfamiljerna från Nedomskog som först slöt sig till Fursten i trots mot kung Imrar – de flesta av Nedomskogsherrarna ångrade sig snart nog om än försent, men hon verkar ha landat på fötterna. Fru Brigitta har inte besökt Ortuna eller Råbro personligen så ofta utan har föredragit att lämna det till sina underfogdar.</p>	<p>Spelas inte på När vinden vände</p>	

Övriga

<p>Sofia och Lin</p> <p>Ett par daglönare från Nedomskog som dragit runt och säsongsarbetat i häradet under våren och sommaren. Som somliga fick klart för sig tidigt och andra betydligt senare var de i själva verket utsända från Drakfåglarna, den margholiska motståndsrörelsen, för att förbereda och hjälpa till med uppror.</p>	<p>Sofia: Camilla Mörn</p>		
	<p>Lin: Nina Åhlmans</p>		
<p>Egil Grím</p> <p>En annan kringstrykande diversearbetare som rört sig i trakten senaste tiden. En del har misstänkt att han också är en Drakfågel eller någon annan sorts spion, men det är inte allmänt känt huruvida han har något att dölja.</p>	<p>Robert Östberg</p>		
<p>Lo Berasdotter</p> <p>En kusin till Esa jägare som ganska ofta besökte Rödesta under sin uppväxt. Hon har inte varit här sedan kriget bröt ut.</p>	<p>Maria Rodén</p>		
<p>†Viborg Uggl</p> <p>En gårdfarihandlarska som reste genom trakten några gånger under våren och sommaren. Somliga misstänkte att även hon var en av Drakfåglarna.</p> <p>I somras hittades hon död i skogen, nödtorftigt gömd, inte så långt från Rödesta. Man vet inte vem som dödade henne eller varför. Bara några dagar innan hade hon besökt byn och tydligen hamnat i gräl med Botilda på Garmagården, som hon tagit in hos.</p>	<p>Spelas inte på När vinden vände</p>		